

ROMRESAN 2004 - Roslagsskolans Musikklass 9m (nr 9)

STAFETT-DAGBOK

Lörd 22 maj

1. Moa Ahlsén:

Min packning vägde 15.5 kg! Den kommer att väga minst 20 när vi åker hem. Resan till Rom var skumpig, kurvig och hungrig, men ändå var humöret på topp ändå fram till "den eviga staden". Alla var otroligt förväntansfulla när vi gick på planet, men ändå lite pirr i magen. Flygningen gick bra och alla kom fram helskinnade.



2. Hillevi Andersson:

När vi klev av planet slog hettan emot oss. Alla började ta av sig tjocktröjor och vika upp byxben för att få en snygg solbränna. Men då, när vi klev av planet visste vi inte vad som väntade oss. För att komma till hotellet var vi nämligen tvungna att först åka buss, sedan tunnelbana och till sist fick vi gå och släpa väskorna en lång bit. Då var jag glad att min väska bara vägde 7 kilo och inte 15-16 som Moas och Mickis. Till slut kom vi fram, men då var vi riktigt svettiga och trötta.



3. Dennis Bergqvist:

När vi var framme fick vi vänta på att få rummen i 1 timme. Då fick vi gå upp på takterrassen, där vi började sola och ha kul. När vi fick rummen, fick vi veta att vi inte hade rummen för oss själva.



4. Vilhelm Bromander:

Vi hade nämligen delade sovsalar, och efter långa konfereringar och diskussioner med många viljor så hade vi bestämt hur vi skulle bo. Då gick alla och installerade sig i rummen. Sedan gick en del upp på takterrassen och tog det lungt medan några smarta och nyfikna själar (jag och Lucas) tog sig en upptäcksfärd i kvarteren runt omkring. Till vår glädje hittade vi en spelhall runt knuten och ett Nationalmuseum. Fina statyer. Spelhallen skulle bli vårt häng framöver och där har många tårar, skratt och pengar slösats bort. Kl 6 samlades vi utanför hotellet för att gå och kaka.





5. Linn Bäcklund:

Middagen började bra men blev sämre tycker jag. Först fick vi pasta som var görläcker, sen fick vi kyckling / kött / nåt annat som jag... (oj! nu kom Lisa med en toa rulle. Hon sa att jag skulle skriva det. Hon säger att jag ska skriva att hon är snäll också... men vadå?! Jag har ju en egen vilja.) ...inte gillade så mycket. Matilda tyckte att kycklingen luktade disktrasa och jag tyckte att potatisen till, smakade disktrasekyckling. Till efterrätt fick vi ett äpple som man skulle skala och skära, på ett speciellt sätt. Servitrisen hade en vit genomskinlig liten blus som var alldeles för kort i midjan. Sven filmade under middagen. Sammanfattningsvis var middagen trevlig med gott sällskap och trevlig service. Tjusningen med Italien tycker jag är att man kan snacka skit med sina kompisar om en italienare som står brevid utan att han förstår!



6. Lucas Cedergren:

Sen efter en strålande middag och en härlig servitris gick vi mot Spanska Trappan. På vägen mötte vi vackra hus, fontäner, bilar och Matildas klockrena kommentarer. När vi kom fram så var det mycket vackert. Trappan var stor och maffig. Det satt också mycket folk på den och nedanför var det en stor fontän. Efter vi hade tittat med stora ögon och Carro hade prutat på ett armband gick vi och köpte oss italiensk glass. Vår kära Anna lyckades pruta ner lite och vi fick oss en härlig strut. Lisa sa ju självklart några extremt positiva ord som vanligt. Visst var glassen god, men inget slår Grisslehamn.

7. Kajsa Dufbäck:

Efter några glarre och raggande italienare gick vi den långa vägen hem. Väl hemma tog vi kortleken och satte oss på takterrassen. Killarna la självklart beslag på kortleken och tjejerna fick titta på (typiskt killar). Jaja, nu ska vi inte dra alla över en kant. Sorry Ville. Mohahaa. När vi suttit där ett tag försvann en efter en ner till sina rum. Jättekul! Alla är ju så roliga! Uä. Sammanfattningsvis kan jag ju säga att sängarna var hårda, kuddarna var pösiga.. men! Vi hade MYSLAMPOR! De slår allt. Very good! Hejdå!



Sönd 23 maj



8 Mikaela Eklund:

Vi vaknade allihopa utvilade och relativt pigga. Kvällen innan hade vi fått frukostbiljetter av Sven. I affären där frukosten fanns var innehavaren en sur gubbe. Stressad och grinig gav han oss en halvtaskig frukost bestående av en croissant och en kaffe. Till belåtenhet för de som gillar kaffe, men besvikelse för de resterande eleverna. Det regnade hela morgonen.



9. Astrid Ekström:

Regnet upphörde efter ett tag och vi besämde oss för att gå (!) till Vatikanstaten. Det var en kraftig felbedömning av vädret! När vi kom till Piazza Venezia hade regnet börjat ösa ned. Paraplyförsäljarna som hade försökt få oss att köpa varsitt paraply hela vägen vart nu mycket populära. Några köpte paraplyer och några ansåg sig redan vara så blöta så att det inte lönade sig, de sa, I'm already wet, as you see! och gick därifrån. Vi bestämde oss tillslut för att vända, vi tyckte var ett bra beslut. På vägen hem gick vi i olika grupper och några gick vilse (inga namn) men alla kom hem tillslut!



10. Hampus Erixon:

Väl inne i St. Peterskyrkan såg vi en sällsynt syn, allt var enormt förutom alla små munkar. Efter en tids betraktning av allt häftigt i kyrkan så hörde man ett enormt ljud, det var den stora kyrkorgeln som spelade. Efter detta häftiga besök gick vi vidare till Forum Romanum, Fontana Di Trevi och till slut också Colosseum. P.S Det var vad vi duktiga killar gjorde medans dom andra slappade på hotellet.



11. Alfonso Flores:

Idag så försov jag och Jonas oss när alla skulle till stranden. Det första vi gjorde var att sola lite på terrassen. Sen gick vi till spelhallen och klarade ut ett spel. Ps. Jag betalade 10 € till "coins".



12. Christin Friberg:

Blöta och trötta gick vi till en pizzeria på terminalen och åt varsin flottig pizza. Italienare är ju som ryktet nämner otroligt flirtiga, så alla tjejer blev flirtade med. Kvällen fortsatte ganska bra (till att börja med). Allihopa gick upp på tak-terrassen och umgicks, men senare gick några av tjejerna till spanska trappan och flirtade vidare. Några gick in på rummet och hade det riktigt trevligt. Vid 1-tiden gick tyvärr tre killar (kanske inte i ett alltför nyktert tillstånd) ut i kvarteren runt hotellet. Vi har fått varningar om att inte röra oss i området sent på kvällen, men de struntade i våra försök att stoppa dem och gick ut. När de efter ca 45 minuter fortfarande inte hade kommit tillbaka blev vi så pass oroliga att vi sa till ledarna att de var borta. Tur nog så kom alla tillbaka välbehållna och det hade gått bra och vi förstod att vi kanske överreagerat.

Månd 24 maj

13. Lisa Gudmundson:

Det var ju som sagt var en del av oss som inte fick särskilt mycket sömn den natten. Vad / vilka det nu kan bero på.... Nej! Nu ska vi inte vara sådana! Vi älskar er i alla fall! Puzzisar och kjaamizar!! Åter till morgonens händelser. Vi samlades utanför hotellets stora dörr för att tillsammans bege oss till ett närliggande supermarket som Anna hade upptäckt dagen innan. Men som man brukar säga när tråkiga situationer uppstår "shit happens"! Vår lilla utflykt blev nämligen inställd på grund av att lärarna tyckte att det vore lämpligt med ett litet samtal angående gårdagens händelser och klargöra för oss vilka regler som gäller här på klassresan. Uppläxade begav vi oss ner på city, där romarna törstade efter lite professionell högklassig underhållning från inga mindre än allas våra 9m:are. Ciao!





14. Hampus Gustafsson:
Efter att vi hade zick-zackat i Rom ett tag, och kollat på fin-fina saker, så kom vi till torget där alla skulle sjunga för galande hals. Efter att alla hade gapat 10 låtar tyckte de flesta det var nog, så då gick alla till Vartikanen. Vi var 7 tappra män som hade varit modiga och professionella och utforskat halva Rom ensamma föregående dag. Så vi tog en taxi hem, drack en cola och lag oss till rätta på en skön solstol och njöt av sommarvärmen



15. Anneli Hansson
Efter en lång och mycket uttröttande vandring kom vi äntligen fram till Vatikanen. Man var tvungen att ha kläder som täckte knäna och axlarna för att få komma in i St. Peterskyrkan men trots att jag hade det så ville vakterna ändå inte släppa in mig först. När jag väl kommit in i kyrkan tänkte vi gå upp i kupolen med det kostade massa pengar så det gjorde jag inte. Efter att ha vandrat omkring där inne en litet stund satte vi oss på golvet för att vila våra trötta fötter innan vi gick ut. Efter blixervisiten i kyrkan tog vi bussen tillbaka till hotellet

Tisd 25 maj



16. Maja Hemlin Söderberg:
Tisdagen tillbringade på en strand strax utanför Rom. För att ta oss dit använde vi oss av tunnelbanan, men var tvugna att vänta ett tag pga vissa människors försening. Väl på plats letade vi efter ett ställe där man inte behövde betala för att sola. Vi fann en bit sandstrand som låg i närheten av ett par gitarr- och fotbollspelande italienare. Vattnet kunde ha varit något varmare men det gick alldeles utmärkt att bada i. Solen sken och det var inte ett moln på himlen. En perfekt dag på stranden helt enkelt.



17. Michaela Holmberg:

Efter flera härliga timmar på stranden, fyllda av sandslottsbygganden och ragganden, förstod vi att det var dags att gå "hem" (det syntes inte minst på vissa röda ryggar). Vi packad ihop våra saker och började dra oss från stranden när några av klassens elever var tvugna att "pudra näsan". Vi smög in på en mycket flott servering (inte) och fick där stå upp och "pudra näsan" därför att den flotta serveringens mysiga TOALETT saknade toalettsits, den saknade även papper. HETT! När de som "pudrat näsan" var klara med att "pudra näsan" fann de till sin stora förvåning (inte) att resten av klassen dragit. De övergivna tonåringarna tog sig nätt och jämt till stationen där de fann klassen som upptäckt en glasskiosk. LYCKA! Efter att ledarna konstaterat att alla var med åkte vi tillbaka till hemmet och fräschade upp oss till den stundande middagen.
Puss och kraaam på er!





18. Caroline Jönsson Östregård:

Efter att vi hade varit på stranden fick de som ville åka till Colosseum, de andra fick åka till hotellet. Jag åkte till Colosseumet och det var maffigt. Just den dagen hade vi tur; det var fri entré. Annars skulle det ha kostat ca 10 euro. När vi kom hem igen var det rätt fritt vad vi fick göra. Istället för att vi skulle äta samlade hela klassen fick man äta var man ville. Jag gick och åt med Michan, Mia, Moa, Hillevi, Mickis, Linn och Matilda. Jag åt den godaste pizzen jag någonsin ätit. Vi satt precis vid ett öppet fönster så det var många italienare som flirtade med oss och som gick förbi fönstret ett antal gånger den kvällen. Men det var för det mesta roligt. Notan som vi fick sen blev vi inte så glada över. Maten var värd pengarna men drickan var dyr och dessutom tog dom moms för servicen, som inte var så jätte bra tycker vi. De hade glömt bort Linns mat och så fick vi in 10 drickor, vi som bara var 8 personer. Ändå gick vi nöjda hem till hotellet och som alltid är man ganska så utmattad efter att ha varit i solen hela dagen, så alla sov nog gott denna natt också.

Onsd 26 maj

19. Siri Klitze:

Sista dagen, då vi hade fritt större delen av dagen, vaknade vi av att solen sken även denna dag. Folk tog tid på sig men så småningom kom vi iväg dit vi skulle. Jag och resten av tjejerna i klassen åkte tillsammans med Anna till en liten marknad i San Giovanni (i Roms innerstad). Det var stekande hett, men jag tror att de flesta var nöjda några timmar senare då nästan alla bar en ny väska på axeln. Det var i allafall jag!



20. Sofi Klockare:

Efter shoppandet på marknaden stack jag och några tjejer iväg till Fontana di Trevi. Där var mycket med folk som kollade och tog kort på den vackert utsmyckade fontänen. Solen lyste upp det fallande vattnet. Värmen fick en att vilja hoppa i. Innan vi gav oss av slängde var och en i varsin peng, över vänstra axeln, ner i det klarblå vattnet. Ett lyckat besök.



21. Mikael Lindstedt:

Samma dag som tjejerna drog till marknaden så gick vi killar upp ur sängen redan kl. 07.00 för att sedan ta en buss till St. Peterskyrkan. Efter en trång bussresa dit visar det sig att kyrkan är stängd! Linus, Hampus G, Lucas, Wille och jag bestämde oss för att gå vidare mot Colosseum, medans Ville B, Hasse och Sven utnyttjar sina konstnärliga kunskaper i något konstmuseum, typ världens största eller något. Colosseum var en lyckad syn och efter ett bittert försök att få tag i en 5-sitsig taxi beslutar vi oss för att ta tunnelbanan mot terminalen. Där åt vi lunch på Mc Donalds samtidigt som vi inväntade Ville B. Resten av dagen bestod av slappande och sjungande. Ännu en lyckad dag!





22. Matilda Löfving:
Efter shoppandet gick vi hem för att göra oss i ordning inför middagen (vilket vi inte hann) och hänga ut genom hotellfönstret och sjunga "Sugar", medans vi blev filmade av fader som stod nere på gatan. Det var ju jätte kul..... tyckte Sven Sedan gick vi till Spanska trappan och sjöng för alla snygga italienare (det gick inte så bra för det finns inga snygga sådana). Gäddhäng, Blomman och Siiiiii fick en varsin blomma av några slemmiga italianos som hängde vid trappan. Hellre en het macka i handen än en fågel i fejjan.

23. Linus Nilsson:
När vi hade sjungit klart vid Spanska trappan gick hela klassen till en liten pizzeria / restaurant några kvarter bort. Det var en mysig liten restaurant där de hade lite live-musik och bakade pizzor över öppen eld i stenugn. Valet av mat stod mellan pizza eller pasta. Större delen av klassen valde pizza däribland jag men det var några som tog pasta. Efter maten började en del av oss att traska hemåt.



Torsd 27 maj

24. Mia Pennström:
Japp. En efter en droppade av från restaurangen och traskade hemåt som sagt var. Trots att vi precis hade ätit en stabil middag blev några av oss brutalt itvingade en sista italo-glass. Den var fräsch – mummimumma. Sen tog vi några glass- och trädskramkort. Sen kom vi hem.



25 Wilhelm Sandberg:
Vaknade 06.00 för att vara färdig packad och klar till samlingsen 07.00. Gick sedan med klassen till TERMINI för sista gången. Åkte 14 stationer med tunnelbana far att sedan byta till en buss. Bussen blev fylld men trängande italienare så vi fick vänta i 30 min till nästa buss gick. När väl den bussen kom så hade det blivit mycket folk som stod i kö. Italienarna försökte trängas men vi hade Michan som en stoppkloss så hon stoppade alla trängande människor så vi kunde gå ombord. När vi kom till flygplatsen så var incheckningen beppo så vi fick stå och vänta ett tag. Flygresan blev lugn och nu håller vi på att landa. Tjohooo.. Nu dyker vi genom molnen.....)



26. Jonas Vedin:
Vi sitter nu på väg hem. Jag tycker det är lite skönt och samtidigt saknar jag Rom redan lite. Det var en väldigt rolig resa, mycket sevärda saker. Alla var bara väldigt trötta och hängiga, eller så kanske jag bara talar för mej själv, men det var lite tufft att gå upp kl 06 när man vänt på dygnet. Där landade vi, tillbaka i Sverige. C ya :)



Foto: Sven Fredriksson, Hans och Matilda Löfving. Layout: Sven Fredriksson