

Roslagsskolan:

# Popgrupp av lärare gjorde succédebut



Magistrarna Thomas Rehnberg, Sven Fredriksson, Ted Ström och Anders Bjurhammer julspejade på Roslagsskolan.

Roslagsskolan i Norrtälje har traditionellt haft sin julfest för lärare och elever. Och det blev en verkligt trevlig och skojig sådan — med underhållning, dans och Loranga-bar.

"Välkomna till en nykter julfest", förkunnade elevrådets affisch. Och man blev hundraprocentigt hörsammad i sin paroll. En gladare och vänligare skolfest torde man få leta efter! Det sjöd av ungdomlig, bullrig och dansant festyra från början till slut.

Alla bjöd verkligen till för att göra kvällen till vad den blev. Festen inleddes med underhållning i aulan. Skolans ene musiklärare Ted Ström, känd även som ledare och kompositör i gruppen Contact, sjöng några helt nya - bokstavligen dagsfärska - låtar med egen text och musik. Det var alltså urpremiär för några Contactlåtar som i sinom tid kommer på en LP-platta.

Magister Ted skulle egentligen haft sällskap med sin kollega på Roslagsskolan Bo Linné, även han medlem i Contact. Men han låg mellan lakan angripen av en sorts bacill.

Elevrådet jultomtade i Helen Ljungs skepnad och delade ut snälla och kanske också litet stygga julklappar till sina "älskade" lärare.

Publiken hade svårt att hålla sig för skratt när lärare och elever drabbade samman i en fantastisk stafett med allehanda krumsprång. Tvekampen slutade oavgjort, kanske det var bäst för "husfridens" skull.

Annu svårare att hålla sig för skratt hade publiken när fyra magistrar i stjärngosseskepnader och med en sprakande jätte-stjärna samt en ljusbeprydd notlinjerare gled in i aulan. Stjärngossarna som kallade sig Staffan schoolboys hålligångkvartett presenterade en högtidlig sångstund med flera gamla kära julvisor. Fast texterna var förstås av senare datum.

I Staffansvisan spexades det om elevernas rökeri bakom knuten. Och flera små tjuvnypp fick eleverna ta emot om både ditt och datt. Men lite självironi låg det säkert i versen om "lärarn som kastar tärning i julvinterkväll" apropå stressad betyg-sättning.

Stjärngossarna avslutade sin "kretsomativa julshow" med den brakande julhymnen "Häng me på julfest". Roslagsskolans första lärarpopgrupp var ett faktum. Det svängde riktigt ordentligt i

skolans ärevördiga aula. Och vem kunde tro att fyra torra, dammiga magistrar kunde greja den saken?

Sedan fortsatte feststämningen av bara farten till tongångarna av Lolos och diskotör Cege.

Ja, det var ett liv och kiv på Roslagsskolan! Ett festligt liv och kiv.