

13-06-03 MÅNDAG

Erik Bingselius, Pontus Eriksson, Hugo Smedmark:

Måndagen den 3 juni träffades klassen vid Norrtälje busstation, tillsammans med två föräldrar och två lärare från vårt arbetslag. En förbokad buss tog oss till Skavsta flygplats där vi sedan åt lunch och gjorde några små ompackningar. Det blev sedan mycket stressigt strax innan planet skulle avgå, men vi löste det genom att skrika extra mycket på varandra då vi sprang mot gaten.

Planet som förde oss till rom (Italien) flög i ungefär tre timmar och korsade Roms innerstad då vi skulle landa. Det gick snabbt och smidigt att hitta bussen som skulle föra oss till camping Roma. Himlen var mulen och det regnade smått.

Stugorna som vi skulle sova i bestod av tre sängar och ett badrum samt gemensam uteplats med grannstugan.

Poolen som fanns på campingen blev alla självklart tvungna att testa, vattnet var iskallt och gav inget trevligt första intryck tyckte vi i alla fall.

På campingen fanns det en affär som erbjöd mat, dryck och andra grejer som kan vara bra att ha, där köpte vi kvällsmat innan vi gick o lade oss i stugorna. Efter kl. 11 skulle det vara tyst och det gick omkring vakter som sade till folk att gå o lägga sig. Vi fick i alla fall ett helt okej intryck av Rom första kvällen där.

13-06-04 TISDAG

Kristian Westman:

Dagen började med en buffé-frukost som var mycket god och väl värd pengarna. Efter det, så tog vi bussen in till Rom och introducerade staden för oss, genom att åka en sightseeing-buss. Vi såg hela Rom, allt ifrån Colosseum, till en smart-car.

Sofia Johansson, Julia Råsten:

Efter promenaden runt i Rom skulle vi åka med en turistbuss runt i staden. Då fick vi se nästan alla kända sevärdheter, tex spanska trappan och Colosseum. På bussen fanns det en sorts digital guide som man kunde ställa in på olika språk. Då kunde man lyssna på information om alla platser vi åkte förbi. Självklart fanns inte svenska som alternativ, så vi som lyssnade valde engelska. Taket på bussen var öppet, så det var lätt att ta bilder bortsett från att bussen åkte väldigt fort. Efter ungefär halva turen började det regna, så då stängdes taket. Men vi som satt längst ut blev ändå lite blöta. Då blev det svårare att fotografera, men det var bättre än att bli blöt. En gång hamnade vi en kö, så vi stod stilla i ungefär 20 minuter. Kön var vid ett torg där det stod många bussar parkerade. Det såg ut ungefär som en busstation och det fanns ingenting att se på. Det blev ett väldigt tråkigt stopp. Bussen åkte i ungefär en och en halv timme.

När turen var slut gick vi runt på gatorna efter en restaurang att äta middag på. Tillslut hamnade vi på en mysig liten restaurang på en lite mindre gata. Där fick vi välja på att äta olika pastarätter. Maten var väldigt god och mitt under middagen kom en grupp gatamusikanter in och uppträdde för oss. En man spelade dragspel och han var väldigt skicklig och snart klappade och sjöng vi alla med. När musikerna var klara fick dom rungande applåder och tackade för sig. I middagen ingick efterrätt, en liten glass.

Efter middagen gick vi genom stan tillbaka till busshållplatsen och tog bussen hem. Väl tillbaka på campingen så badade de flesta i poolen, fast vissa umgicks i stugorna och pratade. Framåt kvällen rörde alla sig hemåt och somnade.

13-06-05 ONSDAG

Alva Jansson Josefsson, Isabella Sjöberg Lindfors, Saga Von Pfaler:

På morgonen fick man välja om man ville ha sovmorgon och åka in till Rom klockan 13.00 eller tidigare om man hellre ville se Påven än att sova. Torget utanför kyrkan var fullt av folk och Påven sytes som en liten vit prick i fjärran.

På eftermiddagen besökte vi Peterskyrkan med digital guidning. Vi gick upp i kupolen för trappor som bara blev smalare hela tiden och lutade mer och mer. Där uppför hade vi en fantastisk utsikt över Vatikanstaten och hela Rom.

Sedan åt vi middag tillsammans på en mysig restaurang. På vägen hem stannade vi till vid en glassbar. Det fanns över 30 olika sorters glass att välja på, men godast var ändå Nutella-glassen. Italienare är som galna i Nutella och is-te har vi märkt.

På bussen hem såg vi en gammal gubbe med mustasch och håriga ben.

Angelica Jansson:

På onsdagen skulle hela klassen vara inne i centrala Rom klockan tre, för att tillsammans titta på Peters kyrkan och därefter gå upp i kyrkans kupol. Vi fick själva välja när vi ville åka in till Rom och vad vi under dagen ville göra fram till samlingen. Några ville in tidigt för att kunna få en chans att se Påven, några andra ville till marknaden och det fanns även några som ville stanna på campingen.

De som åkte till in Rom tidigt fick en liten glimt av Påven. Det var otroligt mycket folk på Peters platsen, när Påven höll tal. Senare delade den delen av klassen upp sig i mindre grupper och strosade runt på stan. Främst tittades det i affärer, men det var även några som åkte sightseeingturer med buss och upptäckte staden på andra vis. Det åts även en del italienskglass och nygräddad pizza. En grupp ställde sig på gatan och sjöng körlåtar spontant och en annan besökte av en slump en Holländsk kyrka där en trevlig finne berättade en hel del om kyrkan (på svenska).

Den gruppen som skulle åkt till marknaden upplöstes för att i slutändan var det ingen som ville åka till marknaden. Däremot var det en grupp som stannade på campingen fram till vi skulle samlas i Rom. Denna grupp badade i poolen, spelade volleyboll, tog det lugnt och jobbade på brännan.

När klassen samlades väntade vi i ungefär en kvart innan vi kunde gå mot tullarna in till Peters kyrkan. Solen värmdde oss mycket och innan vi kom in i kyrkan helt, var många mycket trötta, men som tur var piggnade de flesta till när vi väl var inne i kyrkan. Vi fick en timme på oss att gå genom den stora och vackra kyrkan. Vi hade alla fått en inspelad guide med olika kanaler så att vi kunde lyssna på sådant vi tyckte var intressant inne i kyrkan.

Efter en timme gick klassen mot kön till kupolen. Det var en ganska lång kö och vi fick stå där i solen och vänta minst en kvart innan vi kom in. När vi väl var inne hade vi 551 trappsteg till kupolens topp och det var mycket jobbigt och trångt på sina ställen. Men det visade sig vara absolut värt mödan! På vägen upp kunde vi se kupolen från insidan, där Påven höll på att hålla tal för massvis av troende. Det var en mycket pampig syn från ovan!

Efter att tittat en stund på kupolens insida var det ytterligare en massa trappsteg till kupolens topp, men väl där uppe var utsikten underbar! Det gick att se i princip hela Rom, en mycket vacker syn.

Då vi kände oss färdiga, började vi gå ner för alla de 551 trappstegen igen (skönt nog gick det fortare nedför än uppför).

När hela klassen var nere var alla hungriga och trötta. Vi gick till en trevlig restaurang som låg längst gatan där det gick att köpa bland annat pizza och pasta. Där satt vi en lång stund för att äta och ha det trevligt.

När alla ätit färdigt började vi gå mot bussarna, på vägen dit stannade vi vid en glass kiosk där vi fick kulglass. Eftersom vi är många och det fanns många goda smaker att välja mellan så tog det ett tag innan alla var klara. Vi satte oss i solen och åt glassarna tillsammans, vilket var mycket gott och mysigt.

Där efter gick vi till bussarna och som tur var kom vi exakt när en buss skulle åka hem. Väl tillbaka på campingen fick vi göra vad vi ville, så vissa badade i poolen medan andra umgicks vid stugorna, tills alla gick och la sig trötta efter en lång och händelserik dag i Rom!

13-06-06 TORSDAG Viktor Lund:

I torsdags morse steg vi upp vid 8-tiden. Därefter handlade vi frukost på lite olika ställen, jag och några till köpte vår frukost på supermarket "Panorama" hundra meter från campingen. Klockan nio tog klassen buss 247 till Roms innerstad för att sedan vandra i värmen till Vatikanen. Under tiden hade Sven gått och mött upp en guide som skulle ta oss in i Vatikanmuséet, som är ett konstmuseum, och Sixtinska kapellet. Sixtinska kapellet är ett kapell som är känt för sina enastående takmålningar, tavlor, fönstermålningar och skulpturer m.m. Konstverken är skapade av världsberömda döda konstnärer såsom: Leonardo Da Vinci, Michelangelo och Raphael.

När vi blev insläppta i museet gick vi runt fritt i små grupper. Efter att ha gått runt bland de majestätiska kyrkorelaterade statyerna och målningarna bland hundratals häpnade, högljudda turister kom vi slutligen fram till Sixtinska kapellet. Att gå in i kapellet var som att gå in i en vägg av tystnad och religiositet. Runt om i den svagt belysta lokalen stod vakter och hyschade oss besökare. Alla förväntades visa respekt för kyrkan och så var det. När jag, Julia och Liv beskådat alla målningar av bibliska händelser och katolska legender tänkte vi att vi skulle försöka ta oss ut. Det var dock lättare sagt än gjort; vi tog av misstag en utgång som endast var avsedd för guidade turistgrupper... Det slutade med vi hamnade i Sankt Peterskyrkan och fick gå tillbaka längs vatikanmuren till ingången till Vatikanmuséet där vi sedan samlades med hela klassen. På vägen tillbaka köpte Liv en vacker solhatt som hon inte tyckte om!

Pontus Gustafsson:

Efter vi varit på sixtinska kapellet var det valfritt vad man ville göra. Då bestämde jag och några till för att åka till en marknad som låg i närheten. Vi hade pratat om det tidigare, att vi skulle åka dit en annan dag men då åkte vi och kollade på Påven istället. Vi tänkte liksom att det är mer värt att kolla på Påven än att gå till en marknad.. det är inte varje dag som man kan åka och kolla på påven i verkligheten! När vi tillslut kom fram till marknaden var det inte alls kul. Jag hade stora förväntningar och det tror jag många andra också hade. Eller jag hade iallafall tänkt det som att det var små "stånd" över allt, men det enda som fanns där var sådana där små konstiga affärer som säljer massor med konstiga och fula saker, lite fruktstånd och liknande "matstånd"... Riktigt tråkigt, det andra som var dåligt med den där marknaden var att vi kom lite för sent. Det mesta som var där hade redan stängt men jag tror ändå inte det var några speciella affärer. Det enda som jag köpte på den tråkiga marknaden blev en vattenmelon som jag delade med Carin och dessutom smakade den äckligt! Jag tror inte vi stannade på den där marknaden mer än 30minuter. Den enda person som hittade något kul att köpa var Frida tror jag, hon hittade ett fint klädesplagg.

När vi äntligen tänkte åka hem från den där marknaden så blev det problem. Bussarna går inte så ofta och det stod inte när bussarna avgick eller anlände. Vi stod och väntade på bussen i över en halvtimme tror jag faktiskt. Inte roligt och dessutom var det stekhet, när vi väntade på bussen kokades vi nästan ihjäl.

13-06-07 FREDAG

Anna Gustafsson, Jill Wrethagen, Frida Johansson:

På fredagen var vi på Colosseum som är en av de monument som kännetecknar Rom. Att se den plats där gladiatorer har slagits och där det forna romerska folket har hejat och kollat på de kämpande gladiatorerna, är ingenting man får uppleva varje dag.

Colosseum är en vacker och magnifik byggnad, såsom den står stor och mäktig mitt i staden. Mycket historia finns på den stora arenan och som vi fotade och gick runt i hela byggnaden. Vi tänkte också gå ner i källaren men det kostade extra pengar så då gick vi inte dit tyvärr. Vi gick istället omkring i resten av byggnaden, och det var inte direkt någon besvikelse. Det var häftigt och det hela var en riktigt rolig upplevelse, speciellt efter att ha sett filmer om, läst om och hört om den världskända arenan och en av antikens mest attraktiva underhållningcentrum. Man kunde verkligen föreställa sig hur det var när den precis hade byggts upp och vi såg verkligen fram emot detta besök och tyckte att det var dagens, eller kanske till och med hela resans, höjdpunkt. Efter några timmars vandring på Colosseum gick vi till en restaurang i närheten av byggnaden. Den var trevligt inredd, bortsett från att ljusen på väggarna var av plast med en falsk låga... Vi åt pizza/lasagne till lunch och pannacotta till efterrätt.

Sedan gick vi iväg och shoppade lite och spatserade på stan. Efter det tog vi oss hemåt med tunnelbanan och kände oss nöjda med dagen. Under Colosseumvistelsen så beslutade vi oss för att sjunga i kör.

Vi ställde oss i ett ihåligt utrymme med bra akustik och började sjunga. Det tog inte särskilt lång tid innan vi fick en överraskad publik som verkade tycka om vårt lilla framträdande. Många förbigående människor blev förvånade men dem flesta tyckte att vi sjöng fint. Efter vårt framträdande så kom en Amerikansk dam fram för att berömma oss. Hon frågade var vi kom ifrån och berättade hur coolt hon tyckte det var.

Well done guys! That was so awesome. High five! Så det var riktigt härligt att få uppträda på colosseum!

Musiken betyder ju så mycket för oss så det kändes riktigt bra! Ciao!

13-06-08 LÖRDAG

Ebba Lindblom:

Morgonen startade med en gemensam frukost på campingens restaurang. Efter det vad det frivilligt, vissa åkte in till rom och shoppade medan andra låg vid poolen eller spelade volleyboll. vi åt lunch i poolbaren innan vi åkte till rom där vi tog tunnelbanan till spanska trappan. Planen var att vi skulle sjunga kör vid trappan men det var för varmt så vi tog en promenad till panteon, fontana di trevi och piazza navona.

Vid fontana di trevi kastade vi mynt i den pampiga fontänen och önskade oss önskningar. När vi kom till panteon som var en väldigt stor och vacker byggnad kunde vi oturligt nog inte gå in i byggnaden av okänd anledning. Efter det gick vi till piazza navona som var ett stort torg, där det befann sig många halvt inspirerade konstnärer som kopierade varandras målningar och sålde dem för dyra pengar men tavlorna var väldigt vackra ändå. Det fanns många olika tavlor som målade med många olika tekniker t.ex.

Akvarellmålningar, oljemålningar, spraymålningar och kol. Man kunde även få hennatatueringar, självporträtt eller smycken med ens namn. På torget fanns det också många olika gatuartister, så som människor som var utklädda till statyer, clownar, dansare och musikanter. Vi åt även en fin middag på en restaurang vid torget.

Efter middagen fick vi två timmars fritid då vi fick shoppa eller gå omkring och titta för att sedan själva ta oss till spanska trappan där vi skulle samlas halv tio för att sjunga kör. Väl framme vid spanska trappan ställde vi upp oss i körformation och började sjunga. Genast fick vi en ganska stor publik som fotade, filmade och gav oss många applåder. När vi sjöng amazing grace såg vi en äldre man som stod i publiken och var nära till tårar. Mannen stannade kvar under hela uppträdandet och han applåderade lika mycket till varje låt. När vi avslutade med Lean on me som blev en succé gick några fram till mannen. Det visade sig

att han var en amerikan som nyligen hade förlorat sin fru i bröstcancer och att amazing grace var deras speciella sång, hans frus ring hängde runt hans hals i en kedja som han pussade under tiden vi sjöng. Denna historia ledde till att många tårar föll. Sedan började vi spontansjunga vem kan segla på tunnelbanan på vägen hem. När vi kom hem var vi så trötta efter dagen så vi fick och la oss.

13-06-09 SÖNDAG Carin Ericsson

På söndagen åt vi gemensam frukost och sen var man fri att göra vad man ville. Jag och ett litet gäng åkte till Rom för en shoppingtur och hittade världens finaste butik! Vissa låg kvar vid poolen och andra shoppade på andra ställen. Vi hittade till ett köpcentrum genom att chansa och åka tunnelbana till Termini, Roms motsvarighet till T-centralen. Det var väldigt lätt att hitta i Rom via tunnelbanan och det var tur eftersom de flesta italienare inte pratar engelska. I slutet av veckan hade jag dock lärt mig vissa fraser på italienska och blandade italienska och spanska hejvilt och gissa vad?! Dom förstod mig! Vi kom hem i tid till en gemensam middag, senare gjorde jag och Unni världens bästa köp, en stor, mysig, underbar boll för 3€. Den lyfte stämningen ganska mycket men nu har jag träningsverk av allt bollande. Dels med den och dels allt volleybollspelade vi hann med. Enligt mig var söndagen en av dom bästa och roligaste dagarna i Italien!

13-06-10 MÅNDAG Liv Friden, Saga Buskhe, Andrea Lundh:

Dagen började med intensiv packning inför hemresan. Vissa packade bättre än andra, allt skulle med men för en viss person blev det inte så. Sedan väntade en gemensam frukostbuffè på campingens restaurang. Dagens aktiviteter var valfria så en del av klassen åkte in till Rom medan de andra stannade på campingen. De som åkte in till Rom shoppade presenter till sina nära och kära. Under tiden umgicks de andra på campingen, vissa sola och badade, andra låg och sov. Det fanns även några som bara njöt av varandras umgänge i Italien. Senare på dagen åt vi en gemensam lunch vid poolen. Pengarna som fanns kvar i vår klasskassa spenderades på t-shirtar som sedan ska användas på öppethus imorgon. Efter det förberedde vi oss för bussfärden till flygplatsen men ett missförstånd hade skett mellan lärare och busschaufför, så när vi kom ner till busshållplatsen visade det sig att bussen hade gått för en timme sedan. Klockan var nu 18:00 planet skulle lyfta klockan 20:00 skulle vi hinna? Goda nyheter kom rullandes till oss, en buss skulle komma och hämta oss om fem minuter. När bussen äntligen kom slängde vi oss på bussen. Frågan kvarstod, skulle vi hinna? Bussen rullade iväg i all hast. Medans vi satt och lyssna på musik upptäckte vi att bussen stod still. Vi hade hamnat i en bilkö! Men som tur var hann vi till flygplatsen i tid.

På flygplatsen gick allt som planerat och alla kom med på planet. När vi väl satt på planet inträffade en dramatiskt upplevelse, då en kvinna hamnade i en livlig diskussion med flygvärdinnan gällande hennes barns säkerhet, hennes röst var som en siren över hela planet. Slutligen lyfte planet och vi svävade över molnen. Under flygresan lyssnade de flesta på musik och sov, andra festande till det med massor av läckerheter från godisvagnen och flummade runt. Flygturen kändes kortare än väntat och under sista biten av turen lyste solnedgången på oss mellan molnen.

Det första som slog oss när vi steg av planet var regn och lukten av och gödsel från åkrarna, känslorna vad blandade. Nu sitter vi på bussen när jag skriver detta och de flesta sover, men några är fortfarande hyperaktiva efter alla veckans olika aktiviteter.